

Wandelen in Zoniën, Lembeek, Dworp, Huizingen, Buizingen... ook wel eens Hallerbos, maar Halle zelf? Een beetje vergeten misschien? Daar gaan we dit jaar iets aan doen: op 4 juni 14.00h afspraak aan de voordeur van de Basiliek.



Een vlakke wandeling van 5.6 km brengt ons door de stad, de landelijke omgeving en de nieuwe woonwijken.... Zelfs een oud lokaal van de bridgeclub. Een beetje geschiedenis, leuke weetjes, erfgoed, enz dat alles langs een in Halle wereldberoemd parcours... de weg om...



Je onbekend? Een reden te meer om mee te stappen... Dus: 4 juni aan de ingang van de Basiliek in Halle, 14.00h stipt... Alle wegen goed begaanbaar. Een seintje als je meegaat is welkom maar niet verplicht.

